



Ontmoetingskerk

De Brink

ZONDAG 2 april 2023

PALMZONDAG

De kerkenraad groet u allen...

voorganger: ds. Bart-Jan van Gaart
organist: dhr. Henk Jan Jansen
lector: mw. Anda de Vries

COLLECTES

De collecte voor de diaconie is voor **Inloophuis De Steiger**.

Bij De Steiger is iedereen welkom: voor een kopje koffie, een luisterend oor en ontmoeting!

De vijf punten van De Steiger zijn: • Veilige plek • Luisterend oor • Brug naar hulpverlening • Volwaardig mens-zijn voor iedereen • Welkom zijn. Tijdens de Aanloophuis-uren kun je vertrouwelijk, gratis en zonder afspraak terecht voor informatie en advies. Bijvoorbeeld bij vragen op het gebied van persoonlijke zingeving, werk en inkomen, of financiële en administratieve problemen.

De tweede collecte is bestemd voor de kerk met als doel **Missionair Werk**.

UIT DE GEMEENTE

Mevr. Greet Blonk is opgenomen in het ziekenhuis in Alkmaar. In afwachting van een behandeling in Amsterdam zal zij naar een verzorgingsinstelling gaan om aan te sterken.

Mevr. Ineke Leijen is afgelopen week in het ziekenhuis in Alkmaar aan haar voet geopereerd. Zij is nu in de Horstenburgh te Obdam om verder te herstellen en te revalideren. Haar adres is Dorpsstraat 104, 1713 HL Obdam

Samen • Vieren • Ontmoeten

Mevr. Gre Overkleeft is na een CVA opgenomen op de Brain Care Unit van het NWZG locatie Alkmaar.

We wensen alle zieken thuis of elders alle goeds, kracht en zo mogelijk beterschap toe. Dat onze aandacht hen tot steun zal zijn.

ONDERWEG NAAR PASEN

Algemene uitleg 40 dagen schikking:

De kleur van de 40 dagenzondagen is paars. Het antependium, de stola en het kleed onder de schikking zijn dan ook in die kleur.

Paars is een kleur van inkeer, bezinning en boete. Van concentratie op de verhouding tussen hemel en aarde, God en mensen.

Op de tafel zien we vier kistjes staan, geschikt in een vierkant.

In het midden staat een kruis: het teken van lijden en opstanding van Jezus en het symbool van het christelijk geloof. Het kruis wordt ook gezien als de verbinding tussen hemel en aarde.

Gedurende de 40 dagen tijd wordt een kistje gevuld met symbolen van de lezing die die zondag gehouden wordt. Zo zijn wij onderweg naar Pasen.

Uitleg 6e zondag 40 dagentijd. Hosea 1: 2-9 en Hosea 11: 1-11

Deze 6^e zondag is het Palmzondag. De kinderen maken een Palmzondagtak die later als groet weggebracht zullen worden. In de kindernevendienst lezen zij Matteüs 21:1-11, waarin ze horen dat de mensen Jezus toejuichen en roepen: "Hosanna, gezegend hij die komt in de naam van de Heer".

In de 1^{ste} lezing die wij horen vernemen we dat het volk Israël zich afkeerde van God, ondanks al Zijn waarschuwingen en dat Hij zich daardoor afkeerde van hen.

Maar in de 2^e lezing horen we dat God daarop terugkomt en belooft ze nimmer in de steek te laten.

Dit zien wij nu terug in deze Palmzondag. Jezus, die aan de mensen laat weten dat Hij er is en voor hen zal sterven.

In de kistjes zijn buxustakjes erbij gezet, als symbool voor Hoop en Overwinning.

*"Sta in de kracht
Jezus rijdt Jeruzalem
Binnen*

Samen · Vieren · Ontmoeten

*Niet hoog te paard
Maar op een ezel
Nederig
Barmhartig
Liefdevol
Dat zijn de Koninklijke
Krachten
God's kracht"*

KIJKEN, LUISTEREN EN LEZEN

- Om de dienst online te volgen, klikt u op: [Kerkdiensten in de Ontmoetingskerk](#)
- Website Ontmoetingskerk: www.pkn-heerhugowaard.nl
- De liturgie via APPOSTEL, de WhatsAppgroep Ontmoetingskerk of klikken op: [liturgie van deze zondag](#)

MEEDOEN AAN DE COLLECTES

U kunt thuis een bijdrage overmaken. Dat kan via deze link: [Bijdragen aan de collecte](#) Als u **APPOSTEL** installeert op uw smartphone of tablet kunt u via deze app bijdragen. Handleiding: [installatie appostel](#)

De colleges van Kerkrentmeesters en Diakenen danken u voor uw gift!

AGENDA

Paasontbijt

Op 1e paasdag, zondag 9 april, is er van 8.30 uur tot 9.30 uur een paasontbijt in De Brink. Dit Paasontbijt is voor iedereen in onze gemeente; u bent allen van harte uitgenodigd voor deze feestelijke maaltijd waarin we met elkaar op een bijzondere manier vieren dat Jezus is opgestaan! U kunt gratis mee-eten en hoeft zelf ook niets mee te nemen.

We vragen alleen - om begrijpelijke redenen - dat u zich van tevoren even opgeeft via jeugdwerkpknhhw@gmail.com of bij Baukje (0645052087).

Mocht u het leuk vinden te helpen met klaarzetten/voorbereiden dan horen we dat natuurlijk ook graag!

Samen · Vieren · Ontmoeten

Aansluitend kunt u naar de Paasdienst om 10 uur. (De geplande lunch na de dienst zal in verband met het feestelijke paasontbijt komen te vervallen!)

Bloemengroet

Met Pasen zijn we al jaren gewend een groet te brengen vanuit onze kerk aan mensen in de gevangenis. Ook dit jaar willen we weer een bloemetje brengen naar het Zuyder Bos in Heerhugowaard. Het is een teken van meeleven met onze naasten, omzien naar elkaar. Door de gedetineerden wordt het altijd erg op prijs gesteld.

Aan u de vraag om eerste Paasdag een bloemetje (geen plantje) mee te nemen naar de dienst. Deze kunt u voor in de kerk neerzetten. Samen met de werkgroep gevangenis zorgt de diaconie dat de bloemen op de juiste bestemming komen.

Alvast onze hartelijke dank.

De diaconie

ALGEMEEN

Rommelmarkt 2023

Onze jaarlijkse rommelmarkt organiseren wij met elkaar en voor elkaar. En zoals ieder jaar gaat de volledige opbrengst naar 4 goede doelen.

De Rommelmarktcommissie is verheugd u te kunnen melden wat de goede doelen van dit jaar zijn:

1. Het oudste kerkje van Heerhugowaard
2. Stichting Taart voor Kids
3. Stichting Hoop voor Albanië
4. De Keniagroep uit onze eigen gemeente.

De verdere voorbereidingen zijn in volle gang.

We hopen dat u in grote getalen mooie spullen komt brengen in de week van 11 tot en met 14 april. En dat u op 15 april een bezoek brengt aan de markt.

Voor vragen kunt u een van ons altijd even benaderen. Of een mail sturen naar rommelmarktthw@gmail.com.

Met groeten,
Annemarie, Teun, Marion, Bert, Wies, Huub en Siem.

Beste musicalvrienden!

Het heeft lang geduurd, maar.....we gaan weer beginnen! Na 8 jaar hebben we als werkgroep besloten om opnieuw onze schouders eronder te zetten en weer een spetterende musical op de planken te zetten. Dus na Jakob, Jozef, Mozes, Paulus, Saul en “De trein naar Bethlehem” gaan we dit keer

op zoek naar

JUDAS

Wie is Judas? Zeg het maar. Hoe was hij als klein kind? Vurig? Stil? Een zwart-wit denker, bijna tegen het autistische aan? Hoorde hij stemmen? Kon hij tegen onrecht of niet? Was hij populair of een ‘vreemdeling’ in zijn eigen dorp? Wie kan hem doorgronden?

In deze musical gaan we – in tekst en muziek – op een speelse manier op zoek naar Judas.

Waarom weer een musical? Omdat:

-  We het enorm leuk vinden om elke week een avondje te zingen en toneel te spelen.
-  We in nog geen jaar van nul af naar drie geweldige optredens toe werken.
-  Het niet alleen maar zingen en spelen is, maar (als je dat wilt) je al je creativiteit kwijt kunt.
-  Er binnen de groep vaak verrassende vriendschappen ontstaan.

We gaan 8 mei dit jaar starten met het instuderen en rond Pasen volgend jaar uitvoeren. Hoe groter de groep, hoe beter. Van alle leeftijden. De repetities vinden plaats op maandag van 20.00 tot 22.00 uur. We werken met tekstboeken en oefenmuziek die je thuis per stem kunt oefenen. Wat houdt je tegen?

Nieuwsgierig geworden? Kom dan naar de inschrijfavond op maandag 3 april om 20.30 in De Brink. Of beter nog; stuur een mail naar info@musicals-pkn-heerhugowaard.nl en we sturen je direct het inschrijvingsformulier op.

Samen • Vieren • Ontmoeten

We zien elkaar op 3 april!

Namens de musicalgroep een 'musicale' groet,
Erik Hage

Musicalgroep
Protestantse gemeente
Heerhugowaard

Algemene Verordening Gegevensbescherming

Van de kerkdiensten worden beeld- en geluidsopnames gemaakt en uitgezonden via Kerkdienstgemist.nl Personen worden op afstand in beeld gebracht. Als u dit niet wilt, raden we u aan rechts van de hoofdingang in de buurt van de koster te gaan zitten.